

ORGAAN VAN DE  
KONINGKLIJKE FEDERATIE  
DER MILITAIREN  
IN HET BUITENLAND  
K . F . M . B .



Jaargang 1 nr. 1 / 2020

Verantwoordelijke uitgever  
**DENTURCK** Albert  
Aquastraat 6 / 1A  
8900 IEPER

# CUSTODIA

© Copyright header newsletter department Ypres 2020

K.F.M.B. eert jaarlijks Korporaal Henri-Louis Vanminsel op de Commonwealth



Vlnr. : *Mw. Godelieve Geryl*, Mr. Marnik Bogaert, Mr. Gilbert Denturck, Mw. Marian Pattyn, Mr. Albert Denturck, Mr. Patrick Barroo, Mw. Nathalie Kerckaert, Mw. Francine Vandenbroeck

Het is wijlen Frans Vandenbroeck, voorzitter van de Afdeling Ieper, die bij een bezoek met leden aan de Engelse begraafplaats zag dat er één Belg, Korporaal Henri-Louis Vanminsel, zijn laatste rustplaats had gekregen.

En zo is de traditie ontstaan dat de Afdeling een groet brengt op 01 november aan onze landgenoot die rust op "White House Cemetery".

Op 01 november 2019 waren 10 leden van de afdeling present. Om 10u00 bracht Mw. Francine Vandenbroeck aan het graf de bloemenhulde voor de afdeling waarna de vlaggen groetten. Voor de gesneuvelde. Hierna zette Jean-Pierre het Vaderlandslied in en vele anderen vielen in.

Op **21 DECEMBER 2019** werden de leden hartelijk uitgenodigd voor de deelname aan het **TRADITIONELE KERSTSAMENZIJN**. Bij deze gelegenheid werden aan de verdienstelijke leden de eretekens uitgereikt .

En ook de inwendige mens werd er versterkt, want net zoals andere jaren werd dit alles gevolgd door een gezellig samenzijn met boterkoeken en heerlijke koffie ledere aanwezige werd voorzien met een attentie .

Alle leden kregen een uitnodigingsbrief met de post toegestuurd met de uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie, deze vond plaats op 7 februari, dit in *Café den Gouden Hoorn* Brugse steenweg te Ieper , er was een goeie opkomst voor dit eerste treffen in 2020. .de nieuwe lidkaarten voor 2020 werden aan de rechthebbende bezorgt. Het bestuur wil dan ook graag langs deze weg de leden bedanken voor de vlotte overschrijvingen van hun bijdrage.

De nieuwjaarsreceptie werd op de traditionele manier geopend.. Door de Voorzitter **Denturck** Albert. Zijn speech luidt als volgt **GEACHTE K.F.M.B. LEDEN , Dames en Heren**. Eerst verontschuldigt ik onze secretaris **Luc Mergaert** , die op een doop plechtigheid moest aanwezig zijn bij zijn broer.



Dit naar aanleiding van de geboorte van zijn eerste kindje. Ook enkele andere leden konden er jammerlijk niet bij zijn, dit om allerlei redenen.

Vandaag dus onze jaarlijkse verplichte Statutaire vergadering, onze Jaarlijkse Nieuwjaars receptie, en de Verkiezing van 2 Nieuwe bestuursleden. Wanneer ik deze speech begon te schrijven, dacht ik opeens aan onze Kroonprinses Elizabeth, en haar gezegde in 2018 **DE FAKKEL DOORGEVEN AAN DE JONGEREN**. Inderdaad, de jongeren de kans geven ons op te volgen in de besturen, Maar er moeten kandidaten zijn. Gelukkig bij ons zijn er 2 leden Patrick en Marnik.



Om de 3 of 6 jaar moeten wij volgens de statuten Bestuursverkiezing houden. Voor dit jaar zijn Mevr Francine Vandebroeck, dochter van onze wijlen Frans Vandebroeck) Uittredend en niet meer herverkiesbaar dit uit vrije wil, Francine was al als jong Meisje op stap met haar vader naar de Herdenkingen met zijne

Oudstrijders bond zoals hij het zegde, hoeveel jaren dienst ze heeft. moet je haar vragen. Voor Gilbert Vitse ken ik hem al in het bestuur als Penningmeester vanaf 1999, de centjes steeds grondig tellende, de puntjes op i....later als commissaris in het bestuur. En nu heeft zich ook uit eigen vrije wil UITTREDENT EN NIET MEER HERVERKIESBAAR



Wij danken Francine en Gilbert voor hun jarenlange dienst in onze vereniging Francine zal als Ere dame in onze afdeling verder bij de herdenkingen, de bloemen gaan neerleggen dit bij de monumenten en Gilbert zal ons wel verder met raad en daad versterken als Brigadier – Vaandeldragers

## STELLEN ZICH ALS KANDIDAAT:

**BARROO** Patrick, Militaire dienst in Duitsland te Sankt Toonis van Augustus 1979 tot en met Maart 1980 bij de TRANSMISSIE EENHEID 13 (b.e.) cie TTr –NORTHAG, onze tweede kandidaat **BOGAERT** MARNIK. Militaire dienst in DUITSLAND BIJ Het Regiment 1 ste Carabiniers Prins Boudewijn vanaf 1 jan 1974 tot 28 Dec 1974, ..6 maanden Duitsland en 6 maanden LEOPOLDSBURG wegens verhuis van het regiment “functie chauffeur Fulltrack” Rupsvoertuigen. Bij een wissel van bestuursleden horen ook attenties natuurlijk.

Francine werd bedacht met een prachtig pot bloemen

Overhandigd door onze fiere Voorzitter Albert



En door de echtgenote Van Albert Maria PATTYN kreeg VITSE Gilbert een goed gevulde biermand aangeboden



Tot zover onze eerste nieuwsbrief iets waar ik al enkele jaren graag had uit gebracht voor onze afdeling, maar zonder computer ervaring er geen raad mee wist hoe het te aanpakken. Bij deze hebben we iemand in ons midden die dit wel dan kan, hij wil niet dat we reclame. Maken voor hem, want hij heeft nog andere taken aan zijn been bij de vrienden kring Carabiniers PB Carabinier-Grenadier WVL toch geef ik graag een kleine hint, hij zit van nu af ook in ons bestuur!

**DENTURCK** Albert

09 maart 2020